

En berättelse skriven i femman. Texten är bara avskriven, dvs alla stavfel, sär skrivningar, grammatiska lustigheter och berättelsetekniska tokigheter är intakta.

Spökets förbannelse

Jag var ensam hema och tittade på tv. Plötsligt hörde jag något jämrande ljud från vinden. Jag blev lite rädd men när ljudet inte återkom, så lugnade jag ner mig och fortsatte att titta på tv:n.

Efter en stund hörde jag ett vrål. Jag blev rädd och tog upp luren till telefonen och ringde till mormor, men det bara brusade. Då rusade jag ner och tog på mej mina kläder. Sen gick jag mot dörren, men det gick inte öppna den. Jag tittade på klockan den var 00:15. Plötsligt hörde jag ett knak jag tittade upp för trappan. Där stod en trött gammal gubbe bland tak spilor. Jag skrek på hjälp men ljuden bara studsade på vägarna. Spölet sa: var inte rätt. Sen gick han ner för trappan. Han hade en kjedja runt benen, så det rasslande när han gick. Jag var rädd, men jag stannade. När han kom ner sa han: vill du hjälpa, mej? Då undrade jag, vad jag skulle göra.

Då berättade han att han var härskare på en planet vid namnet Dorbeo, där alla fantasi djur bor. Hans bror ville bli kung, så han mutade en trolkar att göra så att han fick evigt liv och slungade i väg mej ut i rymden. Sen gorde han så att han skälv fick evigt liv och att bara någon från jorden kunde döda honom. Ja sa okej och han tog mej i handen och mumlade något. Efter en stund stod vi i en skog. Vi gick på en stig och kom fram till en grotta. Där stod två enhörningar och där låg två svärd och två pilbågar. Först skulle vi till ett slott, där det ända svärdet i universum som en människa från jorden kunde döda tyranen med fanns. Vi red iväg på enhörningarna.

Under färden berättade kungen om Dorebo. Efter 2 timmarkunde man se slottet. Vi landade och väntade på att det skulle bli mörkt. På kvällen smög vi mot muren. Sköt upp en hake. Efter tredje gången fasnade den. Vi klättrade upp för muren. Vi smög änan till dörren till svärdet. Sen fick vi sjuta dom två vakterna. Det återstod bara ett problem. Komma in. Kungen tog på sig en av vakternas kläder och jag smög in i ledarens sovrumsrum och tog nycklarna. Jag gick tillbaka och vi gick in i rumet. Vi tog svärdet. Men när vi skulle gå kom det två vakter som skulle avlösa sina kompisar. Dom slog larm och vi sprang upp för ett torn men en patrul efter oss. När vi kom upp i toppen visslade kungen och våra enhörningar kom, Vi red iväg men fem andra soldater red efter oss. Vår enhörningar var snabbare än soldaternas så vi red i från dom.

Sen red vi till kungen slott. Den gamle kungen red över slottet och drog åt sig uppmärksamhet. Samtidigt red jag fram till en av murarna och hoppade upp på muren och gick in i ett torn. Först gick jag ner i fängelse hålan. Vakten sov så jag tog nycklarna och låste upp för fångarna. Dom sprang ut och döda vakten. Sen beväpnade dom sig. Dom sprang iväg mot vapen förrådet och jag fick mot kungens sov rum. Där stod en vakt men honom slog jag ner. Sen gick jag in. Kungen var precis på väg ut. Han drog sitt svärd och striden började. Han var mycket bättre och starkare än migså jag fick hoppa undan hans slag. Efter en stund trängde han in mej i ett hörn. Då kom den gamle kungen och mumlade en trollformel och jag fick styrka och en bra fäktnings teknik och då började striden på allvar. Jag fäktade mig fram. Jag fick till ett slag så kungen tappade svärdet, och jag stack svärdet i hjärtat på honom och han försvan. Sen blev det stor fest. En dag senare kom jag hem igen och det var precis som när jag lämnade.